

## Begroeting

### **Zingen: *Johannes de Heer 836***

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,  
het symbool van vervloeking en schuld.  
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,  
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

### **Refrein**

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  
tot de Heer' komt en met Hem het loon,  
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

## Gebed

### **Zingen: *Weerklank 152: 2***

Niet Gij, nee ik moest sterven  
en 's Vaders liefde derven  
in eindeloze pijn!  
Toen sloeg G' op mij Uw ogen  
in godd'lijk mededogen,  
en wilde mijn Verlosser zijn.

### **Schriftlezing (door Esther Lukassen): *Johannes 17: 1-8***

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.

**Zingen: Op Toonhoogte 325**

Licht van de wereld  
U scheen in mijn duisternis  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,  
bij U wil zijn elk moment.

**Refrein**

Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen,  
legde Uw heerlijkheid af.

**Meditatie: "Ik ben het Licht voor de wereld"**

**Stilte**

**Luisterlied: Mijn waarde ligt niet in bezit (Christian Verwoerd)**

Mijn waarde ligt niet in bezit  
Niet in wat aardse rijkdom is  
Maar in de prijs die is betaald  
Aan het kruis

Mijn waarde hangt niet af van roem  
Van winst, verlies of wat ik doe  
Maar kostbaar ben ik door Zijn werk  
Aan het kruis

Ik verheug mij in mijn Redder  
Grootste rijkdom  
Bron van mijn bestaan  
Ik vertrouw op niemand anders  
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen

Als bloemen zo vergaan ook wij  
Jeugd, eer en schoonheid gaan voorbij  
Maar eeuwig leven biedt zich aan  
Aan het kruis

**Refrein**

Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij.

En nooit besef, ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed. (2x)

**Refrein**

Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
U bent zo geweldig goed voor mij.

Ik roem niet meer in eigen kracht  
Niet in een mens of aardse macht  
Ik prijs nu dat wat Jezus deed  
Aan het kruis

Ik verheug mij in mijn Redder  
Grootste rijkdom  
Bron van mijn bestaan  
Ik vertrouw op niemand anders  
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen

Twee waarheden staan vast voor mij  
Mijn waarde en onwaardigheid  
Ik ben vernieuwd en rijk gemaakt  
Bij het kruis

Ik verheug mij in mijn Redder  
Grootste rijkdom  
Bron van mijn bestaan  
Ik vertrouw op niemand anders  
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen (2x)

Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen  
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen

**Gedicht (door Denise Burggraaf ): *Het licht der wereld***

Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus  
Wie ij volgt, zal in het licht leven  
En zich nooit meer in het duister begeven.

Jezus wil ons leven verlichten  
Hem mogen we volgen op onze wegen  
Hij is ons altijd nabij met Zijn zegen.

Wat een troost om dit te mogen weten  
Dat Jezus het licht voor ons wil zijn  
In alle blijdschap, maar ook in pijn.

Het licht der wereld geeft ons helderheid  
De duisternis moet van ons wijken  
En Gods zuiver licht zal ons bereiken.

Dat er licht mag zijn in onze ogen  
We elkaar mogen zien en begroeten  
Ook in liefde elkaar zullen ontmoeten.

Wij mogen leven in het licht  
Want bij God is geen duisternis  
Dat is helder, zeker en gewis.

**Dankgebed**

**Slotlied: *Op Toonhoogte 385: 1-3***

1 Maak ons tot een stralend licht voor de  
volken,  
een stralend licht voor de mensen om ons  
heen.  
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.  
Laat het schijnen door ons heen.

een levend woord voor de mensen om ons  
heen.  
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.  
Uw genade door ons heen.

2 Maak ons tot een woord van hoop voor de  
volken,

3 Maak ons tot een zegening voor de volken,  
een zegening voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft  
Uw genezing door ons heen.

**Heenzending**